

Majberget i Bengtsfors och examination...

Tredje och sista kurstillfället började bra i Bengtsfors kaffe och bulle och lite reflektion vad som hänt sen sist – roligt att träffas igen!

Dags att packa ryggsäckarna och ge sig ut i regnet (vi gick säkert 150 meter) nu var det tid att bli uppdelade i grupper och planera en aktivitet för de andra inom olika ämnen närmare bestämt matematik, språk, historia och hälsa som skulle redovisas efter lunch.

Till lunch knödde vi in oss under tak och åt god fisksoppa och till efterrätt äppelpaj! Tänk vad gott det är att äta ute i regnet – under tak!

Nu var det dags för redovisning av uppgifterna först ut var matematik och här var det fokus på byggnaderna på majberget. Hur många hade det bott i parhuset, hur mycket mat kunde man förvara i matförrådet och hur många liter öl drack man på mickelsmäss – nu var det tid att tänka och beräkna!

Efter matematik vandrade vi vidare till språket och nu skulle vi orda om tallen och när vi ordat var det dags att rimma på tall vilket var ganska lätt första varvet men sen ... helt plötsligt bytte vi språk och skulle ta allt på engelska nu var det dags att leta färger i naturen och redovisa dem på engelska.



Historiedags – här vände vi på den traditionella historieundervisningen och istället fick vi tänka historien själv. Hur nyttjades majberget, vem bodde här, vad arbetade man med m.m. Vi funderade alla olika och fick redovisa för varandra!

Hälsa började toppen! Vi stod i ring och masserade varandra – hur skönt som helst, vad gör det att det regnar och man är mer våt än torr när man kan stå på en scen och bli masserad...

Efter det gick vi en tyst promenad och blev avsläppta i skogen en och en för en stunds reflektion – härligt tyckte en del medan andra började trava rundor och var rastlösa. Vi avslutade med ”kull-lek”.

Nu var det dags att gå tillbaka till huset och ta av lite blöta kläder och börja förbereda kvällens middag wok med nudlar och quorn och till efterrätt lite stekta äpple med VANILJKESELLA – äntligen kom den!

Efter middagen var det dags... Anders ville träffa oss på rummet... och diskutera våra rapporter! Nu var det dags för domen – var vi godkända eller inte?

Kvällen avslutades utomhus(nu var det stjärnklart och månen lös från sin bästa sida) – samarbetsövning och en dikt av Karin Boye fick avsluta dagen.

Söndag morgon – frukosten stod serverad, vilken tur att vi hade morgonpigga människor med oss!

Efter frukost var det morgonsamling med klurig lek och knoprep... inte helt lätt att börja morgonen med.

Nu var det dags att klä sig och fortsätta utomhus med 3+ delta.

När vi deltat färdigt var det dags för lite Walk and talk tre och tre gick vi och klurade ut frågeställningar från boken vi hade läst. Halvvägs stannade vi och bytte grupper, nu var det tid att komma med svar på de andra gruppernas frågor! Efter en promenad på ca 2 km var vi framme vid milan. Här redogjorde vi för våra gruppvisa diskussioner. Efter det var det dags att leta upp den soligaste platsen och fixa lunchen. Idag blev det gryta med pasta, bönor och kikärter – super enkelt att laga smaskigt att äta! I solskenet njöt vi även av kaffet och kakan!



Nu var det tid att värdera kursen dels enskilt och dels matlagsvis – måste säga att man blir lite påverkad av omgivningen... solen sken, naturen var underbar, trevliga människor runt omkring en... kan man vara annat än positiv i sin värdering?

Tid att traska tillbaka och städa det sista och avsluta kursen – konstigt vad fort den gick (det var ju precis sommar och kursstart)!

Anders fick avsluta kursen med några väl valda ord – ska man behöva vänta ett helt år innan enbäret blivit blått?



Saknar er redan och hoppas att vi ses igen!

/Matlag 3
Catherine, Camilla och Jenny